



Nieuwsbrief september 2019 van de
“Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk”
 ANBI geregistreerd sinds 19 februari 2008



Vriendinnen en vrienden,

Zaterdag 14 september is er een Open Monumentendag.

De Oudshoornsekerk is, zoals gebruikelijk, open en kunt u, uw vrienden en/of familieleden laten genieten van de gebrandschilderde ramen, de grafkelder en niet te vergeten het schitterende orgel. Als

een kers op de taart zijn er rondleidingen waar de mooie verhalen over de kerk voor het voetlicht worden gebracht. De gidsen geven de rondleidingen al jaren en weten waar ze over praten. Van harte welkom in ieder geval.

Concerten U bent vriend van de Oudshoornsekerk omdat u de kerk een warm hart toedraagt. Het bestuur van de Vriendenkring maar ook iedereen die betrokken is bij de kerk is trots op het gebouw. Maar trots alleen is niet voldoende. Het onderhoud van de kerk met al haar schitterende ramen, het orgel, de verwarming kost heel veel geld. Daarom willen wij de kerk zo veel als mogelijk in de belangstelling houden. De Oudshoornsekerk op zondagochtend is van groot belang maar alleen daarmee redden we het niet. Ook het houden van concerten op niveau is van belang. Raadpleeg hiervoor de agenda van Stichting Cornelis de Vlaming. Ook in kleinere kring zijn er concerten zoals orgelconcerten of spontane aanbiedingen van koren die een uitvoering willen verzorgen. We hopen ook in het komend jaar dat er veel activiteiten worden georganiseerd.



Huwelijken
 Populair zijn huwelijksplechtigheden in de kerk. We 'leuken' dit op met het neerleggen van de rode loper vanaf het



liturgisch-centrum tot aan het buiten hek. Een chique gezicht en voor de foto en een mooi extraatje. Het bestellen van de rode loper is kosteloos.



Familiekamer

Ook vragen we uw aandacht voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de familiekamer. In kleinere kring is dit al populair maar we willen dat er nog meer mensen gebruik maken van deze kamer. De positieve reacties van nabestaanden stimuleert ons om door te gaan. Wilt u meer informatie over de familiekamer neem dan eens contact op met de kosters. Zij zullen u graag helpen en nodigen u uit eens te komen kijken waar we het dan precies over hebben. Mensen die gebruik maken van de familiekamer ontvangen een sleutel van het huisje en de kamer zodat u in alle vrijheid en op elk moment van de dag ook hiervan gebruik kunnen maken.

Het wordt steeds gebruikelijk dat na afloop van een Herdenkingsdienst er een condoleance wordt gehouden zowel in de kerk als in het zaaltje naast de kerk. Op dit moment voorziet de kerk in alle faciliteiten om een condoleance bezoek te laten verlopen zoals de nabestaanden dit wensen. Er kan koffie en thee geschonken worden maar ook verschillende wijnen. Daarnaast kan er een broodje, hapje of serveren we bitterballen. Eigenlijk is het; 'U vraagt wij draaien'. Vraag eens naar de mogelijkheden. We kunnen u verklappen dat door het feit dat er veel vrijwilligers actief zijn de prijs laag kunnen houden en dat lijkt ons zeker een argument om te noemen.

Daarnaast is het van belang te weten dat het zaaltje dit jaar wordt aangepast. Er komt ruim 5 meter bij. Dit is mogelijk geworden door de aankoop van het stukje grond dat buiten naast het zaaltje ligt. Een prima initiatief zodat we het zaaltje regelmatig kunnen verhuren voor allerlei doeleinden. Zegt het voort. Zegt het voort!!

De donatie van 2019 is weer van harte welkom.
NL83 ABNA 0830167358 t.n.v. Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Een vriendelijke groet namens de "Vrienden"

Willem van der Kwaak, voorzitter (kwaakwim@gmail.com)

Enkele handige telefoonnummers:

Wim v. d Kwaak, 06 43422874
koster en voorzitter de Vrienden

Andries Paats, 06 37478390
koster en lid van de Vrienden

penningmeester van de Vrienden
Wim Tuijn, 0172 414074

Voorzitter kerkenraad:
Janneke Verleng, 06 13371358

Chris Smits: secretaris van de Vrienden.
cphsmits@gmail.com 0172 - 445224