



Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 14-03-2023

4^e jaargang

Beste gemeenteleden,

Kerkdienst:

Afgelopen zondag hadden wij een inspirerende dienst met ds. Lagrouw. Een preek over kennen en gekend worden, over de keuzes die je maakt in het leven om tot een ander leven te komen. Dat al onze ontmoetingen iets doen met ons leven en hoe we daar vorm aan geven. Welke kruik kunt u laten staan?

A.s. zondag gaat onze oude predikant, ds. Marijke Kwant bij ons voor.

U kunt de dienst live meekijken via de link www.ohklive.nl

Er is op deze link ook een knop die toegang geeft naar eerdere diensten, zodat u de kerkdiensten kunt terugkijken en luisteren.

Organist: Ad Hesseling

Ambtsdrager van dienst: Janneke Verleng

Lector is: Hennie van Marsbergen

Koster: Arie van der Waal

Deurdienst: Hennie van Marsbergen

De bloemen worden verzorgd door Hans Altona

Indien er onderling geruild wordt willen jullie dit dan even doorgeven aan de scriba. Dan komt het goed in de weekbrief te staan.

Collecten:

De collecten zijn tijdens de 1^e rondgang bestemd voor de kerkrentmeesters en de opbrengst van de 2^e collecte is bestemd voor het eigen jeugd en jongerenwerk.

Kijkt u thuis met ons mee dan vragen wij u uw giften over te maken op onderstaande bankrekeningnummers.

Protestantse. Gem. van Oudshoorn: NL39ABNA 0892 8486 77

(Kerkrentmeesters)

Diaconie Oudshoornsekerk: NL85RABO 0373 7387 49 (Diaconie)

Voor de collectes in onze kerk kunt u het beste gebruik maken van collectemunten.

U kunt de munten eenvoudig aanschaffen door geld over te maken aan 'Protestantse Gemeente van Oudshoorn' - NL39 ABNA 0892 8486 77.

De munten vertegenwoordigen de volgende waarden: de witte munten zijn € 10, = de gele € 5, = de blauwe € 2, = en de rode munten € 1, =

Als u geld heeft overgemaakt, dan graag een email aan kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl, zodat onze penningmeester Arian Stijf de koster kan vragen de munten klaar te leggen in de kerk. U kunt ze daar dan eenvoudig ophalen.

Opbrengst collecten:

12-03-23:	€ 93,80	Kerkrentmeesters
	€ 131,85	Diaconie (de boerinnen in Ghana)

Ik wil hier ook even iets anders kwijt: een aantal gemeenteleden heeft hun "energie-Bonus" aan de kerk geschonken. Wat een mooi gebaar en wat zijn wij hier ontzettend blij mee. Hartelijk dank!!

Wel en wee

De bloemen brachten we, ter bemoediging, afgelopen zondag naar Janneke Verleng. Wat fijn dat wij Roel Bos zijn kosterstaken weer zagen uitvoeren vandaag. Willem van der Kwaak wensen wij veel sterkte a.s. vrijdag als hij weer geopereerd moet worden.

Afgelopen zondag werden we opgeschrikt door het bericht dat Johan de Rijke afgelopen zaterdag geopereerd is aan een chronisch subduraal hematoom. (Een bloeding onder het hersenvlies) Vrijdagnacht opgenomen, zaterdag geopereerd en als alles goed gaat maandag weer naar huis. We wensen je veel sterkte Johan.

Onderstaande tekst is bijna een vaste tekst geworden, toch kijk ik iedere week kritisch naar deze woorden, maar helaas, ze blijven van kracht. Het is dus niet om "overheen" te lezen, maar om iedere week weer bij stil te staan.

Er blijven altijd zorgen om gemeenteleden en familieleden van gemeenteleden. Mensen die een zwaar behandeltraject in gaan, mensen die kwetsbaar zijn geworden, mensen die net geopereerd zijn en die moeten wennen aan de nieuwe situatie. Mensen die door geestelijke en/of lichamelijke achteruitgang niet meer naar de kerk kunnen komen.

Kortom, er zijn genoeg zorgen. Laten we in gedachten bij hen zijn.

Voor allen met zorgen om ziekte, of mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, maar die liever niet bij naam genoemd worden en dat respecteren we: Laten wij aan hen denken, aan hen en aan hun naaste familie in deze soms onzekere tijd.

Indien u dat wilt kunt u de predikant op de hoogte brengen zodat hij, daar waar nodig, steun kan bieden.

Van de kerkenraad:

Vorige week plaatste ik deze oproep. Ik heb nog niet van de kerkrentmeesters gehoord dat zich iemand heeft gemeld, dus ik doe de oproep nogmaals:

René van Elk heeft aangegeven als webmaster te zullen stoppen per 1 juni 2023. Hij heeft de zaakjes goed voor elkaar, maar het is tijd het stokje over te dragen. Wie



vindt het leuk om onze website te onderhouden? Meldt u zich bij één van de kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@oudshoornsekerk.nl

Palmzondag 2 april 2023

19.00 uur

Johannes Passion (Johann Sebastian Bach)

Op Palmzondagavond worden er in de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat, koren, koralen en aria's gezongen uit de Johannes Passion.

Uitvoerenden: Alphens Barok Consort.

Dirigent: Joost van Velzen.

Organist: Ad Hesseling.

Lector: Carien Ferguson.

De toegang is vrij. Wel is er aan de uitgang een collecte ter dekking van de onkosten.

Organisatie: wijkgemeente Goede Bron, in samenwerking met de Oudshoornse kerk.

Voelt u zich allen van harte welkom in deze gezamenlijke dienst.

Van de Columnist:

Na pakweg 20 jaar moet je wel eens wat rigoureuus opknappen aan je huis. De buitenboel zat wel goed in de verf en de keuken is 2 jaar geleden gerenoveerd. Maar verder vertoonde het huis wel de nodige scheuren en oneffenheden. Zo af en toe is er hier en daar wel eens een wand geverfd, maar echt grondig is erbinnen nooit wat gebeurd. Zo gebeurde het 4 weken geleden dat er schilders op de stoep stonden. Om hen goed te kunnen laten werken moesten alle vertrekken leeggehaald worden. Ik kan u vertellen het was gelijk aan een verhuizing, maar dan binnenshuis. Alles is ingepakt in verhuisdozen en ook veel is gelukkig alweer uitgepakt. Het huis is weer fris en schoon en we kunnen er weer voor jaren mee vooruit.

Bij het uitpakken van alle dozen kwam ik weer de boekjes van Hans Bouma tegen. Hij kan zo treffend mooie gedichtjes en teksten maken.

Ik wil er graag een met u delen uit het boekje: "Mens mag je zijn."

Als een boom

Maar één mens
zoals jij ...

zó prachtig van naam,
zó prachtig van ziel,

mens
zó oorspronkelijk,
zó veelbetekenend,

mens
die licht en die treurt,
die juicht en kreunt,

mens
als een boom
zo hartgrondig

wortelend
in de werkelijkheid.

Arjanne Nooitgedagt-van Nes

Hof van Eten - 15 maart a.s.

U bent van harte welkom op 15 maart a.s. bij Hof van Eten in de achterzaal van de kerk.

Sowieso bent u elke 3^e woensdag van de maand welkom van 12.00 tot 14.30 uur. Het zou wel fijn zijn als u (als nieuwkomer) zich aanmeldt. Dat kan telefonisch bij Tineke v.d. Kwaak (06 23210589) of per mail bij Loes Marcin (l.marcin@tiscali.nl).

Het menu bestaat uit een drankje, voorafje, lichte maaltijd met een drankje, dessert, koffie/thee na met een koekje of chocolaatje en daarbij een hoop gezelligheid.

De werkgroep vraagt voor elke maaltijd € 6,- per persoon.

Misschien handig om alvast de volgende data in uw agenda te zetten

19 april, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november (in mei en december niet)

Tot ziens bij Hof van Eten

Concert Culturele St. Cornelis de Vlaming op 16 maart a.s. aanvang 20.15 uur in de Oudshoornse Kerk

De leden van het Ensemble Fantasticus zijn bevlogen musici die hun muzikale hart verpaid hebben aan de barokke muziekstijl. Fantasticus ziet ieder concert als een gezamenlijke ontdekkingsreis waarbij intensiteit en intimiteit een grote rol spelen. Hun kennis van de Barokke stijl, hun expertise van de instrumenten waarop destijds gespeeld werd en hun passie om een verhaal te vertellen zijn kenmerkend voor Fantasticus. Op deze avond spelen zij werken van Buxtehude en Bach. Een speciale combinatie als u bedenkt dat Bach een groot bewonderaar van Buxtehude was en bij laatstgenoemde een korte tijd in de leer is geweest. Kaarten kunt u kopen aan het begin van het concert maar ook bestellen via onderstaande knop [Kaarten bestellen](#), of via onze website www.cornelisdevlaming.nl, of per e-mail penningmeester@cornelisdevlaming.nl

Vrijzinnige Studiekring - 23 maart a.s.

De laatste lezing van dit seizoen is op 23 maart a.s. van 20.00-22.00 uur in de achterzaal van de kerk. Op deze avond komt mw. Marnel Breure met haar lezing over 'Godinnen in India'. Toegangsprijs € 5,- inclusief 2x koffie of thee.

Korte toelichting:

Marnel Breure gaat op zoek naar de godinnen van India: in de natuur, in oude teksten en hindoerituelen, in de levens van Indiase vrouwen en in zichzelf. Toen de mens zich voor het eerst een voorstelling van het goddelijke probeerde te maken, schiep hij zich geen God en al helemaal geen Vader. In de tijd dat het religieuze bewustzijn ontwaakte, was er natuur en waren hemel en aarde niet gescheiden. Voor zover het grote Mysterie voorstelbaar was, kreeg het onmiskenbaar vrouwelijke trekken mee.

Godinnen markeren het begin van de religieuze geschiedenis, maar in de loop der tijd hebben mannelijke goden wereldwijd de overhand gekregen. Stukje bij beetje onderwierpen zij de schepping aan hun almacht, waardoor vrouwelijke godheden naar de marge van het hemelrijk werden verdreven. In India - de bakermat van het hindoeïsme - ligt dat anders. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kan het land nog altijd bogen op een omvangrijke en levendige godinnentraditie.

Marnel Breure constateert in haar boek 'Dochters van Durga' dat de religieuze verering van het Heilig Vrouwelijke in schril contrast staat met het gewone Indiase leven: mannen hebben het voor het zeggen en geweld tegen vrouwen is aan de orde van de dag. Hemel en aarde zijn gescheiden en de stukken passen niet meer aan elkaar. Zij gaat - in samenspraak met het publiek - op zoek naar middelen om de positie van de Godin in ere te herstellen: in de natuur, in oude teksten en hindoerituelen, in de levens van Indiase vrouwen en in zichzelf.

De (75+) jarigen de komende week zijn:

19-3-2023 Mevr. T.A. Koole-Russchenberg Wever 48 2401PL
19-3-2023 Mevr. A.H. Westmaas-van Donk Henry Dunantweg 21 2402NM
19-3-2023 Mevr. S.A.L. in 't Veld-Tuijn Castellumstraat 23 2405CB
Bent u nog geen 75, maar wel jarig deze week? Van harte gefeliciteerd.

Uit de agenda:

Iedere woensdagavond repeteert de cantorij om 20.00 uur
14-03: 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
15-03: 12.00 uur Hof van Eten

Jeugd en Jongerenwerk

Kids in Action

26 maart, 9 april - Pasen, 30 april, 28 mei - Pinksteren, 25 juni

Heel hartelijk groet van de leiding:

Ilona, Jessica, Mirjam en Annelies

Alphense Squad

Ook aansluiten? App Annelies even: 06-24542352. Welkom!

Pastoraat

Mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze predikant: ds. Leo Webbink,
Tel. 06-19262566 e-mail: dswebbink@outlook.com

Wilt u iets vermeld hebben in deze weekbrief (die uitsluitend naar gemeenteleden van onze kerk gaat) dan kunt u dat ook doorgeven aan de scriba via email: scriba@oudshoornsekerk.nl of telefonisch naar 06-23189584.

Namens de kerkenraad:
Een hartelijke groet.