

Lieve gemeente,

Het lijkt nog maar zo kort geleden de periode toen het nog niet eens Kerst was en we met onze neus op de harde feiten van de Corona epidemie werden gedrukt.

En nu zijn we al weer aan een nieuw jaar begonnen.

Vandaag aan het begin van dit nieuwe jaar gaan we horen dat de Bijbel tegen ons zegt: Hou vol, het komt goed.

We maken vandaag in de Bijbel een reis door de tijd.

We gaan van Jesaja naar Mattheus en dan naar de woorden van Petrus, die werden opgeschreven na de dood van Jezus.

Allereerst Jesaja, een profeet die zo'n 700 jaar voor Christus leefde en als profeet werkte aan het hof van de koningen van Juda.

Het was de tijd waarin het Assyrische rijk een overheersende macht in het Nabije Oosten was en een constante bedreiging voor Israël vormde.

Jesaja steekt de mensen een hart onder de riem.

De profeet wil benadrukken dat de mensen vol moeten houden en geen bondgenootschappen moeten aangaan met vijandige staten.

Hij houdt een peptalk en voorspelt dat er eens een nieuw Jeruzalem zal ontstaan waar de mensen in drommen naar toe zullen komen.

“Sta op en schitter”, zegt Jesaja, ofwel: hou vol, het komt goed.

“Open je ogen en kijk om je heen”, zegt hij.

Geloof in de toekomst.

Het is alsof Jesaja tegen ons spreekt: Hou vol, het komt goed, sta op en schitter.

Toen de mensen eeuwen later de verhalen over de geboorte van Jezus hoorden toen moesten ze hieraan denken.

Aan de voorspelling van Jesaja: *Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.*

Vandaar dat de wijzen tot koningen werden.

En als we dan ook denken aan de woorden van Psalm 72: *Een vloed van kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midian en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen;*

Dan begrijpen we ook waarom de wijzen per kameel reisden.

Die komen hier vandaan, uit het Oude Testament.

Mattheus vertelt dit verhaal van de wijzen, de magiërs uit het Oosten.

Astrologen, mensen die de toekomst voorspelden aan de hand van de sterren.

Zij hadden een bijzondere ster gezien, die ze geïnterpreteerd hadden als de aankondiging van de geboorte van een koningszoon.

Onlangs stonden er nog 2 planeten Jupiter en Saturnus vlak bij elkaar en hadden wij dit kunnen zien als één heldere ster, als het niet bewolkt was geweest op dat moment.

Het zou kunnen dat het dit zelfde verschijnsel geweest is, dat de wijzen als de ster van Bethlehem hadden gezien.

De Astrologen uit het Oosten hadden het geïnterpreteerd als de aankondiging van de geboorte van een koningszoon.

Vandaar de vraag: “waar is de pas geboren koning van de Joden?”

Maar als ze in Jeruzalem met deze vraag aan kloppen weet men daar niet waar ze het over hebben.

Merkwaardig.

En ook Herodes, die op dat moment koning was, had blijkbaar geen idee waar dit over ging.

Kende hij zijn volk?

Wist hij wat er leefde buiten de muren en ivoren torens van zijn paleis?

De uitwisseling van het nieuws duurde in die tijd natuurlijk langer dan nu het geval is.

En dat gold ook voor het nieuws over Jezus' geboorte.

Met de hulp van de Schriftgeleerden wordt er een tekst uit Micha gevonden, waarin gesproken wordt over een nieuwe leider, die zal voortkomen uit het volk Israël.

Maar Herodes denkt niet in termen van profetieën.

Hij denkt in termen van macht en politiek.

Deze koning, die door de Romeinen tot koning van Judea is gekroond, maakt zich zorgen om zijn eigen hachje.

Maar zoals hij de wijzen misleidt met zijn opmerking dat ook hij dit kind eer wil bewijzen, op dezelfde manier wordt hij daarna door de wijzen misleid die gewaarschuwd werden en niet naar hem terugkeerden.

We kennen het verhaal hoe Jezus door zijn ouders in veiligheid wordt gebracht.

Het geeft toch weer wat opluchting aan het einde van dit verhaal, dat het uiteindelijk goed kwam met Jezus.

Die zo tot een bekende politieke vluchteling werd.

Dit geeft tegelijk een actuele betekenis aan dit verhaal.

Nog altijd moeten mensen vluchten voor hun veiligheid omdat er op tal van plekken in de wereld machthebbers het voor het zeggen hebben, die menen dat zij onaantastbaar te zijn en dat zij recht hebben op de troon.

En dit alles ten koste van hun eigen mensen, die zij als koning zouden moeten dienen, maar die zij in plaats daarvan uitbuiten en onderdrukken.

Het verhaal van vanmorgen laat een andere manier van denken zien.

Want wijsheid neemt afstand van machtsdenken.

Het gaat niet om het recht van de sterkste, of van de rijkste of van de grootste.

Wijsheid gaat erom dat we doen waar we voor bestemd zijn in het besef dat Gods kracht ons draagt.

In ons leven hebben we nergens recht op.

Alles is ons gegeven.

En dit besef is het begin van de wijsheid.

En Jezus?

Hij groeide op en bracht zijn boodschap van liefde, verdraagzaamheid en onvoorwaardelijke acceptatie van elkaar.

En daarna ging deze boodschap door, zoals we gelezen hebben in Handelingen.

Petrus verkondigt daar dat hij nu pas begrijpt dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.

Hij zegt hier dat God zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.

Nu is dat eigenlijk hetzelfde: wie ontzag heeft voor God die handelt rechtvaardig.

Dat hoort bij elkaar.

Wat we vanmorgen in de Bijbel gelezen hebben gaat allemaal over verwachtingen tegen de verdrukking in.

Hou vol, het komt goed.

Sta op en schitter.

Het geboorteverhaal van Jezus met nieuwe hoop voor het volk tot en met Petrus' oproep om de woorden van Jezus in praktijk te brengen.

Aan het begin van het jaar denken we vaak na over nieuwe keuzes en nieuwe beloften.

Vaak hebben we voornemens waar niet zoveel van terecht komt, maar misschien kunnen we het een keer wat simpeler houden:

Zoals zorgen voor elkaar.

Naar elkaar luisteren of er domweg zijn.

Te zorgen voor ieder die een schouder nodig heeft om tegen te leunen.

Of sterke armen om gedragen te worden.

Die even aandacht nodig heeft of een kopje koffie.

Een luisterend oor en een bemoedigend woord.

Dat we als gemeente van de Oudshoornse Kerk dit nieuwe jaar 2021 elkaar blijven bemoedigen en een waardevolle gemeenschap zijn voor elkaar.

Dat wens ik u allen toe en dat het jaar 2021 een mooi en goed jaar wordt met aandacht voor elkaar.

Amen